

Ny Stenderup Bibliotek

Ja, overskriften er skam rigtig nok, selvom det i retfærdighedens navn skal siges, at skrivelserne, som jeg sidder med i hånden, i de fleste tilfælde er adresseret til Ny Stenderup bogsamling. Statens Bibliotekstilsyn i København har haft en del kvaler med Ny Stenderup bogsamling gennem årene, og det er interessant læsning.

I 1944 skriver bibliotekstilsynet følgende til lærer G. H. Westergård:

Ved gennemgangen af det med sidste ansøgning om statstilskud indsendte materiale har bibliotekstilsynet bemærket, at Deres bogvalg ikke er ganske tilfredsstillende. Af de 29 bøger, som De købte i finansåret 1942/43 er kun fem faglitterære, og ingen af disse handler om praktiske erhverv. Med et så ringe og ensidigt indhold af faglitteratur, vil deres bibliotek efterhånden få en noget skæv sammensætning, og bibliotekstilsynet skal derfor henstille, at De forøger Deres indkøb af faglitteratur, således, at der også bliver købt bøger om de praktiske erhverv.

Jeg skal tilføje, at jeg meget vel erindrer de meget vanskelige forhold, hvorunder De arbejder, men trods alt bør jo dog alligevel biblioteksloven blot til en vis grad overholdes i alle biblioteker, og det ville dog være mærkeligt, om der ikke blandt Deres læsere skulle være nogle retfærdige, der kunne have udbytte af den gode faglitteratur. Og disse nogle har jo også ret.



Ny Stenderup Skole.

Her indenfor elevgangen og så til venstre, så kom man ind i bogsamlingen.

Nu er det nok begrænset, hvor meget forskellig faglitteratur, der var behov for i Ny Stenderup, befolkningens sammensætning taget i betragtning. Et par enkelte håndværkere og ellers landmænd og arbejdsmænd, udgjorde den væsentlige del af beboerne, så lærer Westergård har uden al tvivl indkøbt de bøger som hans lånere efterspurgte.

I 1952 bemærker bibliotekstilsynet, at der er kommet ny bibliotekar, og det bedes meddelt tilsynet, hvordan de nærmere omstændigheder har været. Om den nye bibliotekar har beskæftiget sig med biblioteksvirksomhed tidligere, for ellers ville det være ønskeligt, om han søgte deltagelse på et sommerkursus for bibliotekarer.

Samtidig finder bibliotekstilsynet anledning til at gøre opmærksom på, at der skal være åbent to dage om ugen med mindst en time daglig. Der er indberettet, at der er udlånstid mandag og tirsdag efter skoletid, og det er vel beregnet på udlån gennem børn. Også de voksne læsere må have en mulighed for at komme ved dagslys, slutter brevet fra bibliotekstilsynet.

Det varer ikke længe, inden der kommer en ny skrivelse til Ny Stenderup Skole, (Horseballevej 13) hvor bogsamlingen har til huse. Det drejer sig igen om den ”nye” bibliotekar. Det er dog ingen kritik, men heller ikke en beklagelse af, at man i Statens Bibliotekstilsyn er kommet til at lægge en skrivelse ind i sagen vedrørende Ny Stenderup bogsamling, om ansættelse af ny bibliotekar. Det skyldes, at skriften lignede. Det viser sig nu, at den pågældende skrivelse stammede fra Svindinge, og slet ikke vedrører Ny Stenderup, skriver Robert Hansen fra tilsynet.

I 1953 er det igen galt med bogindkøbet, idet der kun i meget ringe grad er taget hensyn til den oplysende litteratur (seks bind af et samlet indkøb på 23 bind) og til den nyere skønlitteratur. Der er således ikke købt en eneste dansk skønlitterær bog, og der er da udkommet en række danske og norske bøger, der dog vel kunne anvendes i et sognebibliotek. Da Deres publikum har ret til i nogen grad at kunne følge med i den nyere litteratur, må vi henstille, at der for fremtiden tages mere hensyn til de aktuelle bøger, slutter brevet til lærer Westergård.

I 1959 har bibliotekstilsynet kritisk gennemgået bogbestanden, og kasseret ikke mindre end 36 bind. I de nærmest følgende år kan der ikke udbetales statstilskud til bogsamlingen, og tilsynet ser frem til, at de tre biblioteker i kommunen bliver reorganiseret.

I 1961 – 62 var det slut med Ny Stenderup skole og dermed bogsamlingen. Det store skab i skolestuen blev ryddet, og bøgerne blev samlet på et bibliotek i Vester Hæsing, da centralskolen blev bygget. I Sandholts Lyndelse opretholdt beboerne dog deres egen bogsamling i nogle år.