

## Korporal Rindebæk

Når jeg skriver til 3. Halvleg, sidder jeg tit og tænker på, om der mon er nogen, der læser artiklerne fra arkivet. Alligevel bliver jeg troligt ved, fordi jeg synes, at det er spændende og forpligtende at formidle bare lidt af det historiske materiale, som der gennem mange år er afleveret på arkivet af betænksomme mennesker.



Rindebækgård, Håstrupvej 2 Vester Hæsinge

Når vi får en aflevering ind, stor eller lille, er man nødt til at nærlæse det, for at sætte sig ind i, hvilke arkivalier der er tale om, så det bliver registreret rigtigt og kommer på rette hylde.

I afleveringen fra Poul Rindebæk som jeg fortalte om i sidste blad, var der blandt andet nogle papirer fra Hans Peter Rindebæk, som var Pouls farbroder og født på Rindebækgård i 1896.

I 1917 var Peter, som var hans kaldenavn, korporalelev ved 2' artilleriafdelings 1' batteri på Feltartilleriets Kornet- og Korporalskole i København, og det er fra den tid papirerne stammer.

Vi kunne blandt andet læse, at Hans Peter havde ansøgt om orlov i fire dage.

Ansøgningen lød således:

*Undertegnede ansøger herved afdelingen om Orlov i 4 Dage, fra den 6. December til den 10. December 1917.*

*Grunden til min Ansøgning er min Broders forestaaende Bryllup den 7. December. Han og mine Forældre vilde sætte stor Pris paa min nærværelse ved denne Højtidelighed, som jeg da ogsaa gerne vilde hjem og deltage i.*

*Rindebæk*

Den ansøgning lød vældig spændende og troværdig, da Peter ganske rigtigt havde en broder, han havde endda to brødre, men det viste sig, efter grundig research, at ingen af dem blev gift på det tidspunkt. Broderen Ejnar blev først gift i 1927 og storebroderen Rasmus i 1934. Nå, man har ført hørt om soldater, hvis bedstemødre næsten døde på stribe, så en lille orlov kunne bevilliges. Den lille historie kunne vist godt bruges i 3. Halvleg.

Nu ville det være dejligt at få et billede af Peter i kongens klæder. Poul og Gurli Rindebæk havde ikke nogen billeder, men de kendte Peters svigerdatter, som boede i Ørbæk, så Poul og Gurli skulle se, hvad de kunne gøre.

I mellemtiden granskede vi papirerne nok engang og blev efterhånden klar over, at det måtte være en opgave, som Peter skulle løse i forbindelse med hans uddannelse, da der i samme papirer stod optegnelser om tjenestereglementet og eksempler på indberetninger om inspicering af staldene og optegnelser af manglende rekvisitter.



*Peter og Ane Cathrine Rindebæk med deres tre sønner omkring 1910-12.*

*Fra venstre Peter, Rasmus og Ejnar*

Det var ærgerligt, hvad skal vi så skrive om?

Nu havde jeg glemt, at vi havde involveret Poul og Gurli Rindebæk i sagen. Det blev jeg imidlertid mindet om, da Gurli en dag dukkede op med to fotografier af Peter som soldat. Billederne var venligst tilsendt fra Peters svigerdatter Birgit i Ørbæk. Når vi nu havde ulejliget flere personer, måtte vi da bringe billederne af den flotte soldat, og samtidig undskylde at vi overhovedet havde haft den tanke, at Peter ville snyde sig til en orlov.

Slår vi Hans Peter Rindebæk op i Google, kan vi konstatere, at han bestod prøverne, for han blev korporal i 1918.

Peter var meget glad for militæret og yndede at fortælle om sin soldatertid ved enhver lejlighed, fortæller Poul. Han har sikkert ligget inde ved militæret længe, det var jo under første verdenskrig.

Papirerne fra Peters soldatertid er nu registreret og på plads i hans privatarkiv, og han er således rensset for enhver mistanke om snyd.

Alle tre brødre fra Rindebækgård blev gårdejere. Peter var gårdejer i Ravnebjerg ved Sanderum da han i 1928 blev gift med Anna Katharine Ingeborg Ludvigsen fra Skrillinge Nygård i Kauslunde. I 1935 købte Peter Enghavegaard ved Frørup, som stadig er i familiens eje.

Peters bror Ejner overtog en jordlod på 16 ha fra Rindebækgård og byggede i 1927

ejendommen Jordløsevej 33. Samme år blev han gift med gårdmandsdatteren Mette Jensen fra Stubdrup ved Vejle. Deres søn Hans ejer i dag Jordløsevej 33. Storebror Rasmus overtog Rindebækgård. Han blev i 1934 gift med Henriette Ludvigsen, som var søster til Peters kone Anna. Barnebarnet Niels Rindebæk ejer i dag Rindebækgård, som har været i slægtens eje i mere end 200 år.



*Vi gætter på, at billedet til venstre er Hans Peter som menig soldat, og det andet som korporal.*