



Remset 7, matr. 23l
Foto 2009

Remset 7 er et hus der har en strimmel havejord på begge sider af vejen.

Huset er opført i 1890 til enken Ane Marie Larsdatter og er nærmest bygget ind i skrænten.

Af de skiftende ejere er Ingvar Jensen mest kendt. Han boede her fra 1898 til 1956. Han var en dygtig skemand, og han levede af sit håndværk, det menes at han har snittet over en million skeer. Hans værktøj kan ses den dag i dag på Ringe Museum.

I dag benyttes huset som sommerhus.



Historisk tur i Remset

Remset 8. Niels Hansen Hjulmand fik skøde på den yderste jord i Remset i 1822, matr. 23d. Her bygger han en ejendom. Der sælges siden jord fra, og nye ejendomme bliver opført. Det drejer sig om Remset 4, 6, 7 og 9.

Efter skiftende ejere overtog Niels Peder Chr. Holm ejendommen i 1905. Han tilkøbte en del jord, så han efterhånden kunne tituleres gårdejer. I 1948 overtog sønnen Aksel Holm ejendommen. Han drev den til 1978 hvor Jette og Erik Ipsen købte stedet.

Ejendommen er genopført efter en brand i 1899. En uheldig kat var skyld i branden. Den havde fanget en rotte i køkkenet, kom for nær til komfuret, der gik ild i halen, og den løb skyndsomt ud i laden. Derved blev hele ejendommen antændt og brændte ned til grunden.

Remset 9 er bygget i 1873 af væver Peder Eriksen. Der var stuehus med skrabygning, hønsehus og stald. Stalden har nok været til en gris. Sønnen Hans Peder Eriksen overtog huset i 1899. Han og familien boede her til 1953 hvor huset blev solgt til fjerkræhandler Laurits Jørgensen. Denne familie boede her fra 1953 til 1979.

Bruno Hansen og hans kone overtog huset, og de fandt ud af, at det ikke kunne betale sig at restaurere det. De rev huset ned og opførte et nyt på grunden. Lilly og Torben Møller har boet her siden 1986.

Torben er tækkemand, han har købt en strimmel jord af sin nabo og opført en hal til sin virksomhed.



Remset 8, matr. 23h, 23k og 23d og 7d
Matr. 7d er tilkøbt i 1929 og er på ca. 10 tønder land.



Remset 9, matr. 23i.
Foto fra 1950-erne.
Det nye hus ligger på samme sted og Lilly og Torben har bygget et trappetårn på.



Området i Remset var i gammel tid en del af Glosmarken og overdrev, hvor bønderne i Stenderup (Gl.) havde deres kreaturer gående på fælles græsning. For 200 år siden hørte området i Remset til fæstegården Haugstedgård i Horseballe.

Da Mads Pedersen frikøbte gården fra Søbo, solgte han samtidig jorden i Remset til sin broder Rasmus Pedersen (Ny Stenderupvej 13)

Området blev undertiden kaldt Stenderup Mark og navnet Remset ses ikke på de gamle kort. De gamle marknavne her er Bastekjær Agre, Bastekjær Bakke og Bastekjærmosen.

Disse navne fortæller tydeligt, at her er tale om et meget kuperet terræn. Jorden er mange steder af meget ringe kvalitet, men trods det, blev der efterhånden oprettet fem husmandssteder og fem huse. De to huse, matr. 23d og 23k er for længst nedrevet, de lå allerbagerst i Remset. Det har været et slid at drive denne kuperede jord, og det har været nødvendigt at supplere indtægterne ved andet arbejde.



Remset 1, matr. 19g.
Tegning af Adolf Eilersen 1925



Remset 3, matr. 19c. I baggrunden Remset 1
Foto antagelig fra 1950-erne

Remset 1 var oprindelig en lille landbrugsejendom opført omkring 1860 af Hans Hansen Nymand fra Ny Stenderup. Hans søn Laurits overtog ejendommen i 1882 og i 1919 fik Laurits' søn Hans Peder skøde på ejendommen.

Det var her de berømte guldringe blev fundet. Der var tale om fire såkaldte edsringe. To blev fundet i 1924 og to i 1938. De udløste en betragtelig findeløn til husmand Hans Peder Hansen.

I dag har huset status som fritidshus og jorden er ren natur.

Remset 3 er den første landbrugsejendom der blev opført på Bastekjær Agre. Den kan føres tilbage til 1822. Ejendommen blev opkaldt efter området og hed Bastekjærhus.

Den oprindelige vej til ejendommen gik fra Ny Stenderupvej 13 og hen over markerne. Omkring 1850 blev der solgt jord fra, så der kunne oprettes to nye ejendomme og samtidig blev den nuværende vej officiel. Der har sikkert været en gangsti flere år før.



Remset 4, matr. 23f.
Foto antagelig 1950-erne



Remset 5, matr. 19e.
Foto 2009



Remset 6, matr. 23g.
Foto fra 1950-erne. I dag er der bygget en garage foran huset. Denne er også tækket med strå.

Remset 4 er en landbrugsejendom, som har jord på begge sider af vejen. Mod øst meget lav jord og mod vest en stor bakke. Ejendommen er opført omkring 1850 hvor jorden blev frastykket Niels Hansens ejendom (Remset 8). Køberen af matriklen hed Lars Madsen Due.

I 1973 overtog Inga og Henning Hansen ejendommen efter Marie og Hans Christensen. De havde haft malkekøer på ejendommen.

Jorden ligger i dag hen som naturområde og Inga bor her stadig.

Remset 5 er en landbrugsejendom. Jorden er frastykket ejendommen matr. 19c omkring 1850.

Nuværende stuehus er ifølge ejendomsdata opført i 1877.

I 1940-erne nedbrændte udlængerne. Ejendommen har været drevet med malkekøer. Jorden til ejendommen ligger mest hen som naturgrund i dag. Et tilkøbt stykke i Skadeløkkerne drives.

I dag bor Winnie og Uffe Mouritzen her, før dem var det Mille og Harry Jensen.

Remset 6 er et jordløst hus som er opført i 1850-erne af Jens Madsen.

I 1901 overtog Niels Peder Bonde huset. Han boede her næsten 30 år. Han var træarbejder som de fleste i Remset. Dette arbejde kunne bestå i skovarbejde og/eller fremstilling af træskeer.

I dag bor Birte og lods Jens C. P. Nielsen i huset.